



Scouts zijn leden van Scouting tussen de 11 en 15 jaar.

Trek de deur achter je dicht en ga de wereld verkennen. Koken op je eigen vuurtje: bij de Scouts wordt er actie van je verwacht.

Er is ruimte voor iedere Scout, daarom is Scouting ook zo veelzijdig. Pannekoeken bakken, bruggen bouwen van touw en hout, zingen, kamperen onder een zeiltje, theater, vliegtuigen maken ... je kunt het zo gek niet bedenken.

Als je lid wordt van Scoutinggroep The Buffalo's krijg je te maken met je eigen patrouille. Dat is een groepje van ongeveer zes Scouts waarmee je gaat samenwerken.

Het ultieme hoogtepunt is het zomerkamp. Met je eigen patrouille in een tent. Je eigen keuken bouwen. Je eigen potje koken. Op pad zonder leiding met kaart en kompas. Niet weten waar je s'avonds slapen zal. Dikke vrienden worden.

De leiders zijn eigenlijk de reisleiders van jouw ontdekkingsreis. Ze laten zien hoe het moet, zij wijzen je de weg.

Leeftijdsgroep
van 11 tot 15 jaar

Opkomsttijden

Zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

Leiding

Kevin Marcus

Debbie Bakkenhoven

Chantal van Haarlem

Contactpersoon

Kevin Marcus - 06-2462 6895

scouts@thebuffalos.nl